



Ik afzien, u sponsoren?

Een bijdrage gevraagd!

Bijna iedereen krijgt in zijn of haar leven op een gegeven moment te maken met kanker, op welke manier dan ook. Vaak kunnen we niet veel meer dan meeleven met de man, de vrouw of het kind dat wordt getroffen door deze vreselijke ziekte.

In de strijd tegen kanker ervaren patiënten en hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Stichting Alpe d'HuZes is opgericht om de onmacht die door kanker ontstaat om te zetten in kracht: kracht putten uit emotie. Hiermee zorgen ze ervoor dat er onderzoek kan worden verricht om de kwaliteit van leven van zowel patiënt als de omgeving zo hoog mogelijk te houden. Dit doen ze sinds 2006 door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen.

Na een aantal dierbaren te hebben verloren aan deze rot ziekte kan ik eindelijk iets doen!

Op 7 juni 2012 doe ik mee aan de Alpe d'HuZes, ik ga op mijn racefiets de Alpe d'Huez beklimmen! Dat wil ik op die dag minimaal 3 x doen.

De stichting vraagt van iedere sporter een minimale inleg van 2500 euro maar ik wil proberen om dat bedrag te verdubbelen door zoveel mogelijk sponsoren te zoeken.

Stichting Alpe d'HuZes voert een nadrukkelijk en strikt Anti-Strijkstokbeleid. Het ingezamelde geld gaat voor 100% naar kankeronderzoek. De Stichting Alpe d'HuZes maakt geen kosten, betaalt geen eigen medewerkers en betaalt niet voor diensten! En zo hoort het!

Ik vraag u met deze brief om een sponsorbijdrage. Ik vraag u om uw gevoel te laten spreken, het leven is veel te mooi om er vroeg mee te stoppen.

Ik wil u dan ook vragen om uw bijdrage te storten op mijn persoonlijke actiepagina.

Deze kunt u vinden op: www.opgevenisgeenoptie.nl

Klik op Actiepagina's 2012 en zoek op naam (tjakkes), klik op button: Steun deze actie.

Met vriendelijke groet,

Jan Tjakkes.

