

## 2013 EEN HISTORISCH JAAR VOOR HET G VOETBAL!



### Oftewel : 25 Jaar G Voetbal, veel prijzen, ongeslagen in Duitsland en een missende spits

Na de herfsttitel (ongeslagen) binnen te hebben gehaald en de prijs te hebben gewonnen van Asser sportploeg van het jaar, zijn de verwachtingen hoog gespannen voor de voorjaarscompetitie. Omdat alles in het teken staat van ons 25 jarig bestaan zou het natuurlijk heel mooi zijn als hier ook de titel wordt binnengehaald.

14 dagen geleden begon de competitie met, een op papier zware, thuiswedstrijd tegen SJS G1. De sympathieke ploeg van trainer Richard Pathuis werd echter volledig van de mat gespeeld. Al voor de rust keken de Groningers tegen een 5-0 achterstand aan. Tweemaal Lazarus (Speedy) Soplanig, Patrick (sloompie) Meijer en nieuweling Darion Snel tekenden voor de treffers. Uitbinker aan de kant van SJS was onze eigen Jacob ('op een gegeven moment') Damming. Normaal trapt hij nog geen deuk in een pakje boter, maar door zijn verdedigende taken goed en foutloos uit te voeren, zorgde hij ervoor dat de dubbele cijfers uitbleven. De tweede helft werd er dan ook wat gas teruggenomen, vaker door wisselen, tientallen kansen werden door Bertwin vakkundig op Ajax wijze om zeep geholpen en een scheidsrechter die 8 minuten (op verzoek) te vroeg affloot waren de oorzaak dat er 'slechts met 8-0 werd gewonnen. De doelpunten in de tweede helft kwamen op naam van Nils Pieters en de zwoegende Bertwin Kok. De manier waarop hij voortdurend kansen miste waren een kunst op zich. De heren Van Der Gijp en Derksen zouden er een hele avond over kunnen filosoferen en 'Gijp' had eindelijk zijn nieuwe Manolev in deze spits gevonden. ( In tegenstelling tot Manolev kan Bertwin echter wel een beetje voetballen)

Het afgelopen weekend was er het jaarlijkse 'Integratives Fussbal' toernooi in Nordhorn. Met niet al te hoge verwachtingen begonnen we in de C Poule. Het liep echter heel anders. De openingswedstrijd tegen Westfalen werd met maar liefst 4-0 gewonnen.. vooral reserve goalie Stephan Weurding was van aparte klasse. Tot het bereiken van de halve finale werden achtereenvolgens 4 Duitse teams teruggestuurd naar die Heimat. Het lied 'Asser Boys kom bald wieder' zullen ze er voorlopig niet meer spelen. In de halve finale moesten we tegen de latere winnaar Gronau. Door pech en nog eens pech (paal en onze Bertwin imitator '**Rolf Gelderman**' die het wist te presteren om van 30 cm voor de goal te missen) werd het slechts 1-1 en de Duitsers wisten de strafschoppen beter te nemen. De wedstrijd om de derde en vierde plek ging tegen de andere Hollandse deelnemer GAIA (met onze eigen spits in de gelederen) was ook het hoogtepunt van het toernooi. De toren

hoge favoriete Hoogeveners werden van de mat gespeeld. Dat het slechts 3-2 werd was opnieuw te wijten aan het missen van de vele kansen. Vooral het 2<sup>e</sup> doelpunt in deze wedstrijd was een van de hoogtepunten in de geschiedenis van het G voetbal. Uit een voorzet van uitblinker Lazarus scoorde **PETER VAN DE BERG**. Uit waanzinnige vreugde rende hij naar coach Groeneveld en zonder na te denken, wilde hij een high five maken en sloeg met beide handen in het gezicht van de arme trainer, die nu nog steeds met rooie ogen rondloopt. Maar liefst 6 Duitse teams werden verslagen en bovenin eindigen.... 'Beste bondscoach.. kom eens bij Asser Boys rondsnuffelen'

Een prima begin van het jaar. Een jaar wat nog veel mooie dingen gaat brengen, maar het doelpunt van Peter van de Berg zal ons allemaal 'tot in het einde der dagen' op het netvlies blijven staan.

Richard