



*Elke dag komen we je tegen
In onze hoofden treffen we je aan
Levensecht zien we je staan
Al worden maanden jaren,
ook al breekt de zon weer door
Ook al gaat het leven verder
en volgen wij ons spoor
Weet dat wij je nimmer loslaten,
we koesteren je als een schat
En houden we je altijd bij ons,
diep van binnen in ons hart*

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd
na het overlijden van onze zoon en broer

ROY VAN SOLKEMA

Ieder op zijn/haar eigen wijze:

Lieve woorden, een knuffel, bloemen, vele kaarten,
telefoontjes, praktische hulp of een luisterend oor.

Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling die wij mochten
ontvangen.

Dit heeft het afscheid van Roy voor ons bijzonder
gemaakt.

Liefs,
Harold en Erma
Marin

Smilde, oktober 2018